

KRISTENSAMFUNDET

SJÆLLAND • KØBENHAVN

Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C

Præst: Marianne Wagler 8198 0216 bedst 9.00 - 11.00; 19.00 - 21.00
marianne.wagler@christengemeinschaft.org

Kontakt: Karen Margrete Lerche-Petersen 2147 3317

FYN • JYLLAND • AARHUS

Bergensgade 14, 8200 Aarhus N

Præst: Mette Weinhard 7170 1392 bedst 9.00 - 11.00; 19.00 - 21.00
mette.weinhard@gmail.com

AKUTTELEFON • FOR HELE LANDET: 4251 0600

INFORMATION

KRISTENSAMFUNDETS KONTO • SJÆLLAND OG KØBENHAVN:

MERKUR · 8401 11 02 37 7 · MOBILEPAY 43 515 (angiv *hvad* der gives bidrag til)

KRISTENSAMFUNDETS KONTO • FYN OG JYLLAND:

MERKUR · 8401 17 50 21 7 · MOBILEPAY 34 473 (angiv *hvad* der gives bidrag til)

KASSERER: Lisa Bratlann 4040 5910 lisabratlann@gmail.com

BLADET *via e-mail*: Henning Christiansen h.christiansen@hotmail.dk

HJEMMESIDE: www.kristensamfundet.dk

SAKRAMENTALE HANDLINGER såsom Dåb, Bryllup, Skriftemål,
Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser – afholdes efter aftale
med en præst ...

KRISTENSAMFUNDETS KULTISKE HANDLINGER, foredrag og sammenkomster er åbne for alle. Kristensamfundets økonomiske grundlag skabes gennem frivillige bidrag ...

KRISTENSAMFUNDET
Bevægelse for religiøs fornyelse

ADVENT • JUL
HELLIGE NÆTTERS TID

December
12 • 2024

EVANGELIESTEDER

December 2024

Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet

Advent

1. Søndag den 1. december
Oliebjergsapokalypsen - Luk. 21, 25-36
2. Søndag den 8. december
Oliebjergsapokalypsen - Luk. 21, 25-36
3. Søndag den 15. december
Bebudelsen af Jesu fødsel - Luk. 1, 26-38
4. Søndag den 22. december
Maria hos Elisabeth - Luk. 1, 39-56

Jul og Hellige Nætters tid

- Julenat, onsdag den 25. dec.
Englens forkyndelse for Josef - Matt. 1, 17-25
- Julemorgen den 25. december
Forkyndelsen for hyrderne - Luk. 2, 1-20
- Juledag den 25. dec. og juledagene,
incl. tirsdag den 31. december
Jesus Kristus og Simon Peter - Joh. 21, 15-25
- Nytårsdag, onsdag den 1. januar
Ordet - Prolog til Joh.evang.
- Dagene tors. d. 2. til søn. d. 5. jan.
Livets ord - 1. Joh.Br. kap. 1, 1-10
Guds og menneskers kærlighed - 1. Joh.Br. kap. 4, 7-16

Epifanias

- Helligtrekonger, man. d. 6. jan. 2025
De tre vise mænd - Matt. 2, 1-12

Først vil jeg komme med en dybfølt undskyldning til jer alle – jeg undskylder for, at mit telefonnummer var forkert i det forrige nummer af bladet. Det forkerte nummer gik desværre glat igennem vores ellers ret sikre korrektur-netværk. 7170 1392 er det rigtige nummer, og det er nu også rettet på bagsiden af bladet –

Det er en glæde, at ændringen af vores vedtægter er blevet godkendt på vores ekstraordinære årsmøder, og som allerede i skrivende stund er trådt i kraft. De bliver efterfølgende lagt ind på Kirkeministeriets hjemmeside for trossamfund uden for folkekirken.

Kristensamfundet i Danmark har også den glæde, at vi har fået et meget flot beløb af Robbert fonden til at lave den nødvendige renovering af rummene på 2. sal på Sankt Knuds Vej forud for den egentlige godkendelse.

Således slutter året med, at vi har fået ryddet op i både officielle papirer, lejlighedsgodkendelse og rent fysisk i selve kælderen i huset i København – *se side 14*.

Programmet for vinterstævnet er trykt her i bladet – vær opmærksom på, at tilmelding til stævnet sker til Antroposofisk Selskab.

Alle ønskes en rigtig god advent og juletid og ikke mindst en god begyndelse i det nye år.

Med venlig hilsen
Mette Weinhard

KØBENHAVN Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling kl 10.00

LØRDAGE OG SØNDAGE I DECEMBER –
I JULETIDEN: HVER DAG FRA 25. DECEMBER
TIL OG MED 5. JANUAR 2025

Søndagshandling for Børn kl 11.10

SØNDAGE NÅR MINDST TO BØRN DELTAGER
JULEHANDLING FOR BØRN: 29. DEC. KL 11.10
DELTAGENDE BØRN BEDES MØDE KL 11.00

Advent

1. Søndag i advent den 1. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der
Kl 11.45: **Adventsfortælling for ALLE**
ved *Marianne Wagler*

Søndag den 8. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Derefter en kop kaffe/te
Kl 11.10: Søndagshandling for Børn
Kl 11.45: **Adventsfortælling for ALLE**
ved *Marianne Wagler*

Lørdag den 14. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der
Kl 11.45: **Samtale om tidebønnen til 'advent'**

Søndag den 15. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Derefter en kop kaffe/te
Kl 11.10: Søndagshandling for Børn
Konfirmanderne sælger hjemmelavede småkager – se 'Meddelelser'
Kl 11.45: **Adventsfortælling for ALLE**
ved *Marianne Wagler*

Lørdag den 21. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der
Kl 11.45: **Musikalsk værksted**
Medbring gerne et instrument,
sange at synge, digte at læse højt ...

Søndag den 22. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der
Kl 11.45: **Adventsfortælling for ALLE**
ved *Marianne Wagler*

Tirsdag den 24. december

Kl 15:00: **Julefortælling for store og små**
Alle bedes medbringe et glas med et lys
ved *Marianne Wagler*

Jul · Hellige Nætters Tid

Juledag, onsdag den 25. december

Menneskevielsens Handling
Kl 0.00: Handling ved **midnat**
Kl 8.00: Handling ved **solopgang**
Derefter en kop kaffe/te
Kl 10.00: Handling i **fuldt dagslys**

SYDSJÆLLAND Marjatta, Tappernøje

Fredag den 27. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der

Kl 11.45: **Samtale om tidebønnen til 'midnat'**

Lørdag den 28. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te – er der

Kl 11.45: **Samtale om tidebønnen til 'solopgang'**

Søndag den 29. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Derefter en kop kaffe/te

Kl 11.10: **Julehandling for Børn**
*Vær opmærksom på at denne specielle tekst
kun læses i juletiden*

Kl 11.45: **Samtale om tidebønnen til 'fuldt dagslys'**

Nytårsaftens dag, tirsdag den 31. december

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te er der

Kl 11.45: **Tilbageblik på året 2024**
Alle er velkomne til at bidrage

Nytår 2025

Nytårsdag, onsdag den 1. januar 2025

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
Efter en kop kaffe/te

Kl 11.45: **Vi byder det nye år velkommen!**

Konfirmation 2025

Undervisning i København på Sankt Knuds Vej 13

Kl 16.30: Onsdage i dec.: 4./12; 11./12; 18./12;
ved *Marianne Wagler*

Advent

Fredag den 6. december (Marjattas sal)

Kl 19.00: **Adventsfortælling**
ved *Marianne Wagler*
Derefter en kort aftenandagt
– alle er velkomne!

Lørdag den 7. december (Marjattas sal)

Kl 9.00: **Menneskevielsens Handling**
Derefter er der brunch
– alle er velkomne!

Fremblik

Næste præstebesøg bliver
25.-26. april 2025 – PÅSKE

ODENSE Tingløkkevej 25

Advent

Onsdag den 4. december

**Mette Weinhard holder foredrag i
Antroposofisk Selskab i Odense**

Fredag den 13. december

Kl 16.30: Vi bygger alteret op

Kl 17.30: Vi drikker kaffe/te og spiser medbragt mad

Kl 18.30: **Evangelie-studiekreds**

I håbet om at blive klogere på Kristi inkarnations-proces i Jesus fra Nazarets legeme og sjæl – læser vi de fire evangelier synoptisk-parallelt og sammenligner billederne. Og vi gør os tanker om – hvad er mon Livsånden, Åndsselvet og Åndsmennesket ...

Kl 19.30: **Afsluttende aftenandagt**

Lørdag den 14. december

Kl 09.30: **Søndagshandling for Børn**

Finder sted når mindst to børn deltager ...
(– aftal venligst indbyrdes)

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Så er der kaffe/te ...

Derefter pakker vi alteret ned og rydder op

Kl 11.45: **Studiekreds om Trosbekendelsen**

Mandag den 23. december

Kl 10.00: **Menigheden i Odense mødes** uden præst og bygger alteret op, så det står klar til 2. juledag den 26. december

Jul • Hellige Nætters Tid

2. Juledag, torsdag den 26. december

Kl 9.30: **Julehandling for Børn**

Vær opmærksom på at denne specielle tekst kun læses i juletiden

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Derefter kaffe- og julebord

Kl 11.45: **Julefortælling for store og små**

Tirsdag den 31. december

Kl 9.30: **Julehandling for Børn**

Vær opmærksom på at denne specielle tekst kun læses i juletiden

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Derefter en kop kaffe/te

Kl 11.30 -12.30: **Nytårsandagt –**

Med gennemgang af hele årets tidebønner og en prædiken

Derefter pakker vi alteret ned og rydder op

AARHUS Bergensgade 14

Advent

1. Søndag i advent den den 1. december

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Kl 11.00: **Søndagshandling for Børn**

Finder sted når mindst to børn deltager ...
Derefter: Kaffe/te og medbragt mad

Kl 12.00: **Adventtidens tidebøn**

Gennemgang og oplæg
ved *Mette Weinhard*

Mandag den 2. december

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Derefter kaffe/te og medbragt mad ...

Kl 11.45: **Formiddagskreds med evangeliearbejde**

I håbet om at blive klogere på Kristi inkarnations-proces i Jesus fra Nazarets legeme og sjæl – læser vi de fire evangelier synoptisk-parallelt og sammenligner billederne. Og vi gør os tanker om – hvad er mon Livsånden, Åndsselvet og Åndsmennesket ...

Søndag den 15. december

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Kl 11.00: **Søndagshandling for Børn**

Finder sted når mindst to børn deltager ...

Derefter: Kaffe/te og medbragt brød

Kl 12.00: **Julekrybben**

Fortælling og samtale som indre

forberedelse til julen – ved *Mette Weinhard*

Mandag den 16. december

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Derefter kaffe/te og medbragt mad

Kl 11.30: **Formiddagskreds med evangeliearbejde**

I håbet om at blive klogere på Kristi inkarnationsproces i Jesus fra Nazarets legeme og sjæl – læser vi de fire evangelier synoptisk-parallelt og sammenligner billederne. Og vi gør os tanker om – hvad er mon Livsånden, Åndsselvet og Åndsmennesket ...

Tirsdag den 24. december

Kl 15.00 -16.00: **Julefortælling for alle store og små børn samt voksne**

Derefter en lille juleandagt hvor

Fødselsberetningen fra Lukasevangeliet læses og en julesalme synges

Kl 24.00: **Midnatshandling** med prædiken og nadver

Jul • Hellige Nætters Tid

Juledag, onsdag den 25. december

Kl 8.00: **Menneskevielsens Handling ved solopgang**
– med nadver

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling i fuldt dagslys**
– med juleprædiken og nadver

Kl 11.00: **Julehandling for Børn**

Vær opmærksom på at denne specielle tekst kun læses i juletiden

Søndag den 29. december

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Kl 11.00: **Julehandling for Børn**

Vær opmærksom på at denne specielle tekst kun læses i juletiden

Nytår 2025

Nytårsdag, onsdag den 1. januar

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Kl 11.00: **Julehandling for Børn**

Vær opmærksom på at denne specielle tekst kun læses i juletiden

Derefter kaffe og medbragt mad

Kl 12.00 -13.00: **Nytårsandagt –**

Med gennemgang af hele årets tidebønner

Søndag den 5. januar

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Kl 11.00: **Søndagshandling for Børn**

Finder sted når mindst to børn deltager ...

Derefter: Kaffe/te og medbragt mad

Kl 12.00: **Samtale om juletidens tidebøn**

Gennemgang og oplæg
ved *Mette Weinhard*

Helligtrekongers dag, mandag den 6. januar

Kl 10.00: **Menneskevielsens Handling**

Derefter: Kaffe/te og medbragt mad

Kl 12.00: **Gennemgang – og samtale om Helligtrekongertidens tidebøn**

Gennemgang og oplæg
ved *Mette Weinhard*

MEDDELELSER Hele Landet

Tid og sted: Mette Weinhards 'hjemsted' i måneden

1. - 3. Dec.	ADVENT	Aarhus
4. Dec.		Odense
5. - 7. Dec.		København
8. - 25. Dec.	ADVENT·JUL	Aarhus
25. - 26. Dec.	JUL	Odense
27. - 30. Dec.		Aarhus
30. - 31. Dec.		Odense
31. Dec.-8. Jan.	JUL·EPIFANIAS	Aarhus

Bisættelse Aarhus

Mark Eric Silverstein, født den 6. januar 1950 i staten New York i USA, døde den 1. november efter mange års sygdom på plejehjemmet i Ankers Gade i Aarhus. Mark Eric Silverstein blev bisat fra kirken i Bergensgade tirsdag den 12. november. Udsigning og Bisættelse var under ét. Menneskevielsens Handling for afdøde fandt sted lørdag den 16. november.

Resultat af de afholdte årsmøder i november 2024

Den 9., 10. og 17. november har der været afholdt ekstraordinære årsmøder om forslag til ændringer i vores vedtægter. Ved de tre årsmøder var der i alt 33 medlemmer til stede, hvoraf 32 medlemmer stemte ja til ændringerne og ét medlem undlod at stemme. De nye vedtægter er således godkendt af årsmøderne i den udformning, som blev offentliggjort her i bladet i november-udgaven.

De nye vedtægter er gældende fra den 17. november 2024.

Med venlig hilsen

Mette Weinhard og Lisa Bratlann

Hvad er en lenker?

Der har på årsmøderne været udtrykt ønske om at få beskrevet, hvad begrebet 'lenker' dækker. Denne betegnelse bruges flere steder i de nye vedtægter, da det er det begreb, der bruges internationalt i Kristensamfundet, og vi ikke har et dansk tilsvarende ord.

Ordet 'lenker' er tysk og betyder 'kusk' – altså én, der styrer vognen! I Kristensamfundet er en lenker en præst, der af syvmandskredsen – Kristensamfundets ledelse – er udpeget til at have ansvaret for én af Kristensamfundets 18 regioner. Dette ansvar dækker både regionens præstekreds og regionens menigheder. Lenkeren har ansvaret for hvilke præster, der arbejder hvor i regionen, skal medvirke til at løse eventuelle organisatoriske problemer og skal overordnet set sørge for menighedernes ve og vel.

Konfirmander og menighed mødes ...

I år har vi i København syv konfirmander, fire drenge og tre piger. Selvom ikke alle kommer fra den samme skole, er de blevet til en god gruppe og har det hyggeligt og sjovt med hinanden.

I det kommende år vil vi foretage en rejse til Tyskland for at overvære præstevielsen i Stuttgart. Det koster jo et vist beløb at rejse dertil og for at samle penge sammen, vil konfirmanderne gerne sælge hjemmelavede småkager søndag den 15. december efter Søndagshandling for Børn. Det vil være en god mulighed for, at menigheden kan møde de unge mennesker, som er i huset hver onsdag.

Konfirmanderne glæder sig til at lære jer at kende og håber på, at I har lyst til lidt småkager.

Marianne Wagler

En lille hverdagsberetning fra Sankt Knuds Vej ...

For mere end et år siden havde vi brug for at få styr på vores bibliotek i forhuset. Vi var en lille gruppe mennesker, som stille og roligt fik gået bøgerne igennem og sat dem op i en struktur, som var tilgængelig for dem i menigheden, som gerne ville låne bøger.

Men det blev ikke ved det! Vi kunne godt se, at der flere andre steder trængte til en ordentlig oprydning – og så fortsatte vi med at mødes og arbejde sammen.

Nu har vi længe været en ret fasttømret gruppe, der mødes hver torsdag formiddag. Måske har ikke alle set den kælder, som ligger under forhuset – for ikke at tale om garagen! I årenes løb er der blevet ophobet alskens møbler, tæpper, dynetøj og andre finurligheder begge steder, og det tog vi så også fat på. Vi fik aftalt med hinanden, hvad der skulle smides ud, bestilte en flyttebil med to meget servicemindede flyttemænd og fik et helt stort læs kørt på genbrugsstationen.

Både kælder og garage er nu klar til en 'finoprydning' – og vi kan i hvert fald ane konturerne af, at vi måske kan få lavet et lille værksted i et af rummene og få gjort de øvrige rum brugbare til andre aktiviteter.

Vi klipper lavendler og fejer blade, får gjort kirkebygningen klar til weekendens Handlinger og sidst – men ikke mindst – vi får drukket kaffe og vendt gode idéer.

Det er et fællesskab, som virker og er betydningsfuldt for alle os, der deltager. Og skulle der være andre, som har fundet inspiration i denne lille beretning, så er der kaffe på kanden og opgaver på listen til andre, der kunne have lyst til at deltage!

Med venlig hilsen

Torsdagsgruppen

Det Nordiske Seminarium

Tiden er kommet til at berette lidt om Det nordiske Seminarium. Interessen for seminariet er stor, og der har siden begyndelsen af foråret 2024 været afholdt flere, både weekend- og ugekurser, for et voksende antal deltagere (mellem 24 og 42) – og et billede er begyndt at tegne sig.

Deltagerne har en aldersspredning mellem 23 og 90 år, og de kommer både fra de nordiske og baltiske lande, men også fra andre steder i Europa, hvor en engelsksproget uddannelse er at foretrække for disse deltagende. Det giver en helt særlig farvning af samværet, at ingen er på hjemmebane og at store sandheder og sammenhænge bliver formidlet i et meget enkelt sprog, som er forståeligt for nogle, og som bliver gentaget på et andet sprog, medens 'de første' lytter til et sprog, som de måske ikke forstår. Denne langsomhed kan måske vise sig at være den hurtigste vej ind i de dybe temaer.

Et andet billede, som bliver tydeligt, er det, at ca. to tredjedele af deltagerne kommer fra lokalområdet, fra menigheden i Järna i Sverige. Denne kendsgerning har overbevist grundlæggergruppen om det rigtige i at have en 'vandreuuddannelse'. På den måde kan mennesker fra menighederne i de andre nordiske lande deltage 'lokalt' uden at have helt uoverskuelige rejseudgifter. Der arbejdes således i øjeblikket på, at uddannelsen i årene 2026/2027 vil kunne foregå i Danmark – og vi er for tiden i samtale med Marjattas uddannelsescenter, om det eventuelt vil kunne afvikles i deres lokaliteter.

Mennesker som kunne ønske at høre mere om kurserne – som man også kan følge som enkelte kurser – er velkomne til at kontakte en af os præster, og ellers kan man selv henvende sig direkte til seminariet gennem deres hjemmeside <https://nordic-seminary.org/> og vores norske kollega Siri Schultze-Florey på mailadressen siri.schultze-florey@nordic-seminary.org og på telefon +47 476 00 635. Siri kan læse og forstå henvendelser på dansk.

Mette Weinhard

Antroposofisk Selskabs Vinterstævne 10. og 11. januar 2025

Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C

Hvilken betydning har vores samarbejde med hierarkierne før fødslen?

Vores forhold til de døde var en del af tematikken ved det forrige vinterstævne. Vi vil denne gang tage udgangspunkt i tiden før fødslen.

Efter vores bearbejdelse af det sidste jordeliv forbereder vi vores kommende inkarnation. Dette er et arbejde, der varer i lang tid, hvor vi i rytmisk følge udvider os sådan, at vi udvidet til hele kosmos kan følge og inspireres af hierarkiernes virksomhed. Dette efterfølges af en sammentrækning i os selv, hvor vi er alene, isolerede fra omverdenen (svarende til rytmen *vågenhed – søvn* i jordelivet). Her "plantes" i os kimen til *kærligheden* i udvidelsen med hierarkierne, og *erindringsevnen* i sammentrækningens isolering – med dens mulige konsekvenser *frihed og egoisme*. (GA219, Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen..., først og fremmest det 4. foredrag 15. december 1922 i Dornach).

Kan vi finde spor af denne polaritet *kærlighed – erindring* i vores eget liv? Vi vil særlig bearbejde dette i samtalegrupper om lørdagen. De to kim fra før fødslen kan kun videreudvikles af os i livet mellem fødsel og død. Disse erfaringer, ikke mindst af rummet, er ikke noget som hierarkierne kan gøre selv. Derfor har de brug for de erfaringer, vi kan formidle. Lige så afhængige vi er af den åndelige verden for vores udvikling, lige så afhængige er hierarkierne af vores erfaringer, når vi vender tilbage til den åndelige verden efter døden: *Det, vi gennemgår her på jorden, fordeles i kosmos, for at det kan blive næring i kosmos, for at kosmos kan blive ved med at bestå og for at kosmos kan få nye impulser til sine stjerners bevægelser og til deres beståen...*

Hjertelig velkommen! – Bestyrelsen
(Forkortet / red.)

Fredag den 10. januar

- 19.00: Velkomsthilsen
19.15: Menneskets og hierarkiernes gensidige afhængighed af hinanden i verdens udvikling. Indledning og samtale,
Daniel Håkanson
20.15: Snedronningen af H.C. Andersen
Ellen Thuesen

Lørdag den 11. januar

- 9.00: Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling
10.00: Kaffe med rundstykke
10.30: Kimen til kærlighed og erindringsevne i livet før fødslen
Indledning og oplæg til samtalen i grupper,
Niels Henrik Nielsen
11.30: Gruppesamtale 1
12.15: Frokost
13.30: Eurytmi,
Elisabeth Halkier-Nielsen
14.15: Gruppesamtale 2
15.00: Kaffe med kage
15.30: Vores erfaringer er nødvendige for kosmos,
Olaf Nybo
16.30: Afslutning: Olav Åsteson,
Kirsten Larsen

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede:
Stævnegebyr 900 kr. Medlemmer af Antroposofisk Selskab
eller Kristensamfundet: 450 kr. – Prisen er inkl. mad/kaffe/te.

Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto:

Merkur 8401 100 12 07. Mærk betalingen med 'Vinterstævne'
og navn på deltager. Skriv, hvis særlige behov mht. mad.

Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december!

Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 (*Daniel Håkanson*)
eller tlf. 8627 6060 (*Selskabets sekretariat*), Voldbyvej 38, 8464
Galten, mail:sekretariat@antroposofi.dk

Kassererens klumme

Underskuddet pr. 31. oktober er på 50.000 kr. Dette var jo helt forventeligt på grund af vores store udgifter. Vi har dog i mellemtiden fået lovning på et stort legat fra Robbertfonden, som igennem flere år har reddet os, når der har været voldsomme udgifter i forbindelse med vores to ejendomme. Nu træder de altså endnu en gang til for at hjælpe os igennem godkendelse af lejemålet på 2. sal på Sankt Knuds Vej.

Vi kan kun være dybt taknemmelige over, at der er sådanne gode kræfter omkring os. Nu skal man jo ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt – så vi må vente med at se det endelige resultat for året 2024, til vores revisor har opgjort årsregnskabet for 2024.

Med venlig hilsen

Lisa Bratlann, Kasserer

At ændre perspektiv

– af Iris Macke

Advent betyder at vente
Nej, sandheden er
At adventstiden bare er højlydt og skingrende
Jeg tror ikke,
At jeg vil være i stand til at falde til ro i disse uger
At jeg finder vejen til mit indre
At jeg kan tilpasse mig det, der kommer
Det er jo sådan
At tiden flyver
Jeg nægter at tro
At noget større skinner ind i min verden
At jeg kan se med andre øjne
Det er helt klart,
At Gud mangler
Jeg kan umuligt tro
Intet vil forandre sig
Det ville være løgn, hvis jeg sagde:
Gud kommer til jorden!
Og læs nu teksten nedefra og op!

DECEMBER

Nu er vi kommet til den sidste måned i året 2024; og dermed begynder det nye kirkeår.

Advent – at vente – er det første, vi fejrer. Vi fejrer det som den første højtid i løbet af årstidsfesterne. Vores alter har forvandlet sin farve fra det lyse lilla til det mørke og rolige blå – og julenat vil det træde frem i rent hvid.

Den blå farve finder vi også i naturen på denne årstid. To gange om dagen, morgen og aften, kan vi opleve, at vor omverden bliver klædt i en sådan blåtone. Dagens lys trækker sig tilbage og giver plads til nattens mørke. Ved denne overgang fra dag til nat er det for en kort stund som om, Maria har bredt sin blå kappe ud over os, som om hun omfavner os med den. Og når vi vender vores blik op mod himlen, blinker der små stjerner ned til os. Deres blinken kan minde os om, at det ikke kun er her på jorden, at vi venter på Jesu fødsel.

Også den åndelige verden venter på, at Jesusbarnet bliver født i krybben. Alle dyr venter på, at det under, som Jesu fødsel er, vil ske her på jorden påny. Og vi kan blive ydmyge i vore hjerter, når vi inderligt knæler ned ved krybben.

Vi kan spørge os med Dietrich Bonhoeffers ord:

„Hvem kan fejre jul på rette måde? Den som til sidst lægger al vold, al ære, al forfængelighed, al stolthed, al egenrådighed – ned ved krybben.“

Jeg ønsker os alle en god adventstid og en glædelig jul!

Marianne Wagler